



ÖREBRO

Örebro stadsarkiv

Arkivförteckning

Hovsta bys skifteshandlingar.

Hovsta bys skifteshandlingar (GF:102)

Handlingar omfattar tiden 1827 - 1830

Hovsta ligger 9 km norr om Örebro centrum, dagens Hovsta började byggas som ett stationssamhälle där de gamla gårdarna Kumla, Lund, Mellangården och Lillgården var grunden. Hovsta kyrka ligger ett par kilometer söderut från Hovsta. Namnet Hofsta är på äldre kartor beläget närmare dagens stadsdel Lillån än nuvarande Hovsta.

Laga skifte beslutades 1827 och principerna i skiftesstadgan gällde till 1928. Det räckte att en besutten delägare i byn begärde laga skifte för att ansökan skulle vara giltig. Laga skiftet gällde även utägomark. I mindre produktiva områden fick gårdarna ofta ett stycke åkerjord och ett stycke skog. Varje bonde i byn hade en del i en teg, i varje åkerstycke. På så sätt hade alla en del i den bästa jorden och en del i den sämsta jorden. Bredden på tegen räknades på andelen bonden hade i byn som i sin tur berodde på bredden av bondens tomt på bygatan. Laga skiftet innebar i idealfallet att varje bondes andel lades ut på en plats. Värdet på hemmanet skulle vara samma som före skiftet, den som fick mer av de sämre tegarna fick större areal av den marken. Tomterna och byggnaderna efter bygatan flyttades också ut till den egna marken. Byarna blev således mer splittrade. Produktiviteten ökade dock efter laga skiftet och en mer differentierad odling med nya grödor började efter laga skiftet. En del av utvecklingen får också tillskrivas att redskapen blev bättre och bättre. Beroendet av de andra bönderna i byn minskade och de behövde inte gå över grannens åker för att komma till sin egen mark.

Arkivet förtecknat 2021-03-17

av

Britt-Marie Olsson

Arkivarie

Hovsta bys skifteshandlingar (GF:102)

A	Protokoll	
A1	Protokoll med ägobeskrivningar	1827--1830

Serierubrik		Seriesignum
Protokoll med ägobeskrivningar		A1
Serieanmärkning		
Serien inbunden i arkivkartong.		
Volymnummer	Tid	Anmärkning
1	1827-1830	